

# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

Het begin van een mooi nieuw jaar, 2020. Het jaar waarin we ons lustrum uitgebreid zullen gaan vieren. Tijd voor alweer de vijfde jubileumnieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de jaren '60. Ook is er te lezen welke jubileumactiviteiten er binnenkort op de agenda staan, noteer ze alvast!

## Onderwijs in de jaren '60

Tot de jaren '60 was het voor de meeste kinderen heel gewoon op hun 14<sup>e</sup> te gaan werken. Kinderen waarvan hun vader een hoog beroepsniveau had, kregen de beste plekken in de klas en werden meer gestimuleerd om verder te leren.

De 'Wet op Voortgezet Onderwijs' moest dit veranderen: alle kinderen moesten dezelfde kansen krijgen. Elke leerling moest vanaf nu na de lagere school een vervolgopleiding krijgen. Het wetsvoorstel van minister Cals werd in 1963 goedgekeurd en ingevoerd in 1968.

Een tegenstander van de wet, kamerlid Anton Roosjen, vond dat de regering met deze wet een onmogelijk grote verandering wilde doorvoeren. Hij vond het wetsvoorstel een 'mammoet uit het sprookjesleven'. Daarom wordt deze wet ook wel de Mammoetwet genoemd.



Na invoering van de wet begonnen ook ouders uit de arbeidersklasse anders tegen het onderwijs aan te kijken. Ouders wilden steeds liever dat hun kind tot hun twintigste bleef doorleren. De gedachte hierbij was: op de middelbare school verdient mijn kind niks, maar daarna des te meer.

(Bron: historischnieuwsblad.nl – revolutie in het onderwijs in de jaren '60)

## De Tarcisiuschool in de jaren '60-'70

In 1966 worden de jongensschool St-Tarcisiuschool en de meisjesschool St.-Therσίαςchool samengevoegd tot één school en gaan samen verder onder de naam St-Tarcisiuschool.

De Petrus Canisius Stichting heeft destijds de oprichting en bouw van de jongens- en meisjesschool met de kleuterschool geïnitieerd. Zij waren dan ook vanaf de bouw bestuurder.

Op 1 januari 1967 is het bestuur van de St. Tarcisiuschool overgedragen aan de RVKO (= Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs).

# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

De kleuterschool zat in het gebouw aan de Adriaan Paauwlaan nummer 5. Dit pand was eerst het Verenigingsgebouw van de parochie, waardoor er sprake was van bijzondere eigendomsrechten. Daarom werd de St-Antoniuskleuterschool overgedragen aan het kerkbestuur van de Christus Koningkerk aan de Statenlaan. Pas in 1970 werd de kleuterschool ook overgenomen door de RVKO.



### *Een weetje:*

Vroeger lag er bijna elke winter wel ijs op de plas voor de school. Deze foto is van 16 februari 1969 toen er gezellig op de Bergse Achterplas geschaatst werd.

### **Wist je dat de jaren '60....**

- ... belangrijke jaren zijn voor de muziekgeschiedenis: The Beatles en The Rolling Stones worden opgericht. Beide bands hebben grote invloed op de muziekwereld. Tegelijkertijd zijn de bands grote concurrenten van elkaar; óf je was fan van de een, óf van de ander. De Stones treden overigens nog altijd op. Vraag maar eens na waar je opa of oma fan van was!



- Hoe gewoon vind je het tegenwoordig om paprika, knoflook of Franse kaas te eten? In de jaren '60 kwamen deze voedingsmiddelen voor het eerst in de Hollandse keuken terecht.
- In 1968 trouwt prinses Beatrix met de Duitse Claus von Amsberg. In Nederland was niet iedereen meteen blij met dit huwelijk, omdat de oorlog met Duitsland nog niet zo lang geleden was.
- Onlangs hebben jullie tijdens de gymlessen hoela hoep workshops gehad. In de jaren '60 was de hoela hoep al eens een grote rage! Ook buttons en legerspullen waren heel populair in die tijd.

### **Prijsvraag**

Deze maand hebben we weer een leuke op-/ uitzoekvraag voor jullie. Natuurlijk gaat deze over de jaren 60... Het gaat over de eerste mens op de maan. We zoeken 3 antwoorden:

A – Wie was de eerste mens op de maan?

B – Op welke datum stond er voor het eerst iemand op de maan?

C – Hoe heette het voertuig waarmee deze persoon naar de maan ging?

Wil jij graag kans maken op een mooie cadeaubon, mail jouw antwoord (voorzien van naam en groep) dan vóór woensdag 19 februari naar:

[jubileum.tarcisusschool@gmail.com](mailto:jubileum.tarcisusschool@gmail.com)

Uit alle inzenders trekken we een winnaar, die voor de voorjaarsvakantie zijn/haar prijs krijgt van meester Addy of juf Joan. Vraag natuurlijk wel even toestemming aan je ouders.



# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

## Jubileumactiviteiten

Voor de kerstvakantie hebben jullie een kaart meegekregen waarmee je schermtijd kon kopen of juist 'verkopen'. Veel kinderen hebben in de vakantie mee gedaan en dat heeft een mooi bedrag opgeleverd: € 170,45  
Wat een mooie opbrengst!

Aan de hand van het thema van dit jubileum "Een blik op de toekomst"- inspiratie voor onze kinderen - heeft de groep van juf Mai, groep 4A, bezoek gehad van dierenarts Anna. De kinderen vonden het super leuk, getuige onderstaand stukje:

*Wat was het leuk en leerzaam afgelopen woensdag! Anna, de dierenarts, heeft ons veel nieuwe dingen verteld over haar beroep. Het was extra leuk dat de hond van Bodie mee was gekomen. We hebben eerst geluisterd en gekeken naar haar presentatie en daarna mochten we nog vragen stellen. Het leukste was toch wel dat iedereen met de stethoscoop naar het hart van Keet mocht luisteren.*



De groepen 3 kregen een echte dokter op bezoek. Onderstaand een kort verslagje van de beleving van groep 3:

*De leerlingen hadden veel vragen voor hem. De dokter heeft ons veel verteld over verschillende ziektes en wat een dokter allemaal doet tijdens zijn werk. Ook had hij een echte dokterstas bij zich met een aantal echte instrumenten. Alle leerlingen mochten met een stethoscoop naar elkaars hartslag luisteren en hij deelde ook chirurgen handschoenen uit die ze allemaal aan mochten doen en waarvan hij er ook een aantal achterliet voor in onze leerhoek. Vervolgens deed hij ook nog even zijn eigen witte doktersjas aan. De leerlingen hebben deze middag veel geleerd en we vonden het fijn dat de dokter even bij ons wilde langskomen.*

Vindt u het ook leuk om een inspiratiebron voor onze kinderen te zijn? U kunt uzelf (of iemand die dit leuk lijkt) opgeven via onderstaand email adres om voor een groep iets over uw beroep of passie te komen vertellen, zodat we onze kinderen kunnen inspireren.

## Tot slot

Voor in de agenda :

Donderdag 16 en vrijdag 17 april zullen wij een sponsorloop organiseren (onder schooltijd), die op vrijdag de 17<sup>e</sup> wordt afgesloten met een Fancy Fair, waar 2<sup>e</sup> hands speelgoed (t.z.t. in te leveren door de kinderen zelf) en allerlei te bakken lekkers verkocht zal worden aan de buurtbewoners en onze eigen Tarcisius-kids.

.Zet op deze vrijdag alvast een kruis in uw agenda en hou de 17<sup>e</sup> april vrij, want het wordt enorm gezellig !

In de volgende jubileumnieuwsbrief belichten we de jaren '70. Heeft u nog leuke weetjes of anekdotes uit uw schooltijd, dan horen we dat graag!

[jubileum.tarcisiuschool@gmail.com](mailto:jubileum.tarcisiuschool@gmail.com)